

## **Van mens tot dier**

Op 25 september 2013 werd op tv een ontluisterend pleidooi gehouden om van de mens een diersoort te maken.

Ten tonele werden gevoerd Mr. Spong, jood en homo, en de SGP leider die zich mocht beklagen over zedelijk verderf om daar vervolgens door de de homojood op te worden afgeschoten.

Om maar direct een misverstand te vermijden zeg ik hier absoluut niets tegen homo's en joden te hebben. Ik ga er zelfs van uit dat Spong het op prijs stelt dat ik hem noem wat hij zelf zegt te zijn. Toch is zijn identiteit hier van betekenis en van invloed. Vandaar de vermelding, met alle respect.

Naar aanleiding van het verschijnsel 'second love' dat een aanmoediging is om vreemdgaan maar normaal te vinden mocht de SGP leider daar tegen waarschuwen. Vervolgens mochten alle andere deelnemers aan het gesprek betogen dat sex een privé zaak is en dat 'de politiek en dus ook de SGP leider zich daar niet mee moeten bemoeien', zo stelde Spong.

So far so good, zou je zeggen. NEE dus. Het gaat hier om een uiterst geniepig en verderfelijk gebrek aan inzicht waar de burger heel zwaar voor gaat betalen.

Zoals een visserman eens zei toen ik als klein kind er op wees dat zijn netstokken geen merk hadden: geen merk is ook een merk. Zo ook, een niet handelende overheid handelt ook. Omdat dan andere handelende partijen vrij spel krijgen. Zoals de commercie die zoekt mensen uit te baten en corrumperende partijen die zoeken de mens te onderwerpen, in slavernij te houden.

### **Hoe gaat dat in zijn werk?**

Dat onderwerpen is een zaak van de lange adem omdat het niet mag opvallen. En alleen langzame verandering valt niet op.

De mens is begiftigd met het vermogen om het egodomein, het lichaam, te overstijgen en tot letterlijk eindeloze spirituele hoogten te klimmen, de status van godmens te realiseren. De finale en totale vrijheid te vinden. Dit proces is juist in deze tijd op ongewoon grote schaal gaande en wordt daarom op ongewoon brute wijze gesaboteerd. Door niet de status als godmens maar de status als diermens te promoten. Onder het mom van vrijheid. Het beoogde eindresultaat – de diermens in slavernij – wordt angstvallig verzwegen.

Men kan echter geen twee heren dienen, en een schip bereikt pas de haven (heaven) van bestemming als het de touwen losgooit en het het zeegat kiest.

De gerichtheid op onze 3D illusie in het algemeen en met name het eigen lichaam als bron van genot is dus een belemmering voor dit proces.

De mens ís door manipulatie al over-sexed geraakt en beseft het niet eens!

Maar wij bewonen toch echt de enige diersoort die gelooft (wie drong ons dat geloof op?) dat 'het' twee keer per week moet en die psychisch in de knoop raakt als dat niet lukt. Er is géén onderscheid met drugs verslaving, beide belemmeren ons in de verwezenlijking van ons potentiaal.

Sex op zich is betekenisloos, noch goed noch slecht. Ongeacht met wie of wat. Het is wezenlijk altijd een onesthetische en bij voorbaat tot mislukken gedoemde stuntelige poging tot eenwording, want eenwording is iets dat tot het mentale domein behoort en als geestelijk domein al is.

Eenwording is dat waar ieder mens naar zoekt omdat er een innerlijk weten is dat de eenheid verloren is gegaan en dat alleen die eenwording tot het gezochte geluk van de eenheid leidt dat we kennen als de paradijselijke bewustzijnsstaat. Jawel, het paradijs bestaat, niet als plaats dat je moet verdienen maar als staat van bewustzijn dat je kunt bereiken als je een bepaalde keuze maakt.

En hier ligt het verraad. Volkomen onkundig van de gevolgen van gerichtheid op fysieke lustbevrediging, van gerichtheid op materiële behoeften in het algemeen, word de godmens in spé gedegradeerd tot dier. Tot goy, zoals de joden zeggen. Omdat dat proces sluipend is valt het niet op. Net zoals je een kikker die in een bak water zit langzaam dood kunt koken zonder dat hij het merkt. Zo worden wij de goyim. De diersoort die wij naar het lichaam zijn, een 3D illusie.

Het effect van gerichtheid op het egodomein, die 3D illusie inclusief het eigen lichaam, is namelijk een sluipende vernauwing van het bewustzijn en van de hogere gaven zoals we die ooit hadden maar nu nog slechts kennen bij geruchte, zoals telepathie, levitatie, helderziendheid, vermogen tot zelfheling, creativiteit als scheppend vermogen, geluk.

Voorwaar een extreem hoge prijs voor een beetje stuntelend genot van lage kwaliteit. Van lage kwaliteit ja, want wij zijn in staat om te leven in een bewustzijnstoestand die permanent is en onvergelijkelijk veel grootser dan welk fysiek orgastisch genot dan ook. Gratis, schoon, gezond, veilig, tijdloos!

Er is ook een enorm verschil in het resultaat: vanuit fysieke lustorientatie ontstaat een kind dat fysiek is georiënteerd en dus geestelijk gehandicapt, vanuit mentale fusie ontstaat een kind dat mentaal en geestelijk begaafd is en minder fysiek verslaafd.

Mr. Spong zal vanuit zijn behoefte om zijn sexuele geaardheid te ...verdedigen, daar ben je advocaat voor, gepleit hebben voor een 'handen af' beleid door de overheid. Een valse sp(r)ong in het duister want zijn gezochte gelijkschakeling van homo en hetero sex is veel eenvoudiger: beide deugen niet!!!

Dat wil zeggen, sex op zich is wat het is, noch goed noch slecht, en als je er voor kiest nou veel plezier dan. Maar weet wel waar je voor kiest. En daar ligt het probleem, men weet dat niet.

Zowel homo als hetero relaties kennen niet alleen sex maar ook vriendschap, waardering, zorgzaamheid, liefde etc. En onverschillig of het nu om een homo of

hetero relatie gaat, dat zijn en blijven eigenschappen die het menszijn bevorderen, ja zelfs definiëren.

Mensen die niet in staat zijn om dit te zien zijn in feite letterlijk geestelijk gestoord. Zo is de folklore in sommige landen om homo's op te hangen een letterlijk geestelijk gestoorde interpretatie van de 'nedergezonden' boodschap.

Die boodschap in ongestoorde vorm luidt namelijk dat lustbevrediging de dood verdient. En die dood, geestelijk gesproken, is...het zinnelijk leven, dat wat de huidige mens het leven noemt!!

Ook het keurige heterobeest verdient dus die dood, getrouwd of niet. Dat wil zeggen dat je, zowel homo als hetero, 'verdient'- dat wil zeggen mag hebben – waar je voor kiest. Dat is nu juist die veelgeroemde 'onderzoek alles en behoud het goede' vrijheid die we meekregen.

Het zal na deze gedetailleerde uitleg dus duidelijk zijn dat ik Spong zijn homo- en jood zijn van harte gun en dat beide kwaliteiten wat mij betreft op geen enkele wijze boven of onderdoen voor de mainstream kwaliteiten.

Waar ik – met de SGP leider -wel tegen waarschuw is de planmatige opzet om de mens tot diermens te degraderen, tot goyim.

En het is toch algemeen bekend wie het in de vermaaksindustrie (Hollywood etc.) voor het zeggen hebben. Juist, en het is ook duidelijk dat die vermaaksindustrie heel hard werkt aan de ondermijning van de mens, door promotie van banaliteit.

Zie toch hoe in bijna iedere film en tv programma de botte sex en geweld in hun meest banale vormen worden verheerlijkt. Hoe BNN anale sex en sex met ezels met een lach en geen traan presenteert als interessante alternatieven!

Spong en de overheid maken de fatale vergissing te denken dat men vrijblijvend kan denken, kan vrijdenken zonder gevolgen. Maar dat is onmogelijk. Denken is wat onze 3D illusie scheidt en geen enkele gedachte blijft zonder gevolgen. En kinderen, zeer gevoelig voor het mentale klimaat waarin ze opgroeien, raken er ernstig door beschadigd. Zelfs als ze niet eens zelf die rotzooi zien!

Ik pleit er dan ook krachtig voor dat de overheid, nu die er toch is en veel geld kost, zich tot taak rekent de burger te beschermen tegen ongewenste sluipende modificatie van het bewustzijn. Dat de overheid dus alle corrumperende invloeden verbiedt.

Dus dat alle uitingen van commercie en vermaak worden gescreent op verderfelijke effecten onder het mom van vrijheid.

Want die geboden vrijheid is slechts de vrijheid van de manipulant om de mens tot diermens dus slaaf te maken ten bate van eigen belang.

Werkelijke vrijheid vereist dat we verschoond blijven van die ellende zodat we zelf kunnen kiezen wat we willen, zo lang we dat nog nodig hebben gezellig het beest uithangen of het voor gezien houden en Hogerop zoeken.

Nico;

Vrij mens in vlees en bloed.