

Staatsschuld blijkt grap

De staatsschulden der landen zijn niet meer dan een kwalijke grap en kunnen gewoon worden weggewerkt door de bancaire slimmigheid in zijn achteruit te zetten. Ongedroomde welvaart ligt in het verschiet.

In mijn vorig rondschrift 'Blut door Blutte' gaf ik al kort aan wat nu eigenlijk die bancaire truc is waardoor wij steeds armer en de banken steeds rijker worden.

Het is heel simpel, ieder kind kan het snappen door even een paar dingen op een rijtje te zetten:

- de euro is ons enige betaalmiddel
- de euro is geen geld maar schuld. Het is krediet, (staats)schuld.
- voor economische activiteit heb je een betaalmiddel nodig
- hoe meer economische activiteit hoe meer betaalmiddel nodig is.

Dit betekent dat de volgende zaken tegelijk toenemen of afnemen:

1. economie
2. werkgelegenheid
3. hoeveelheid geld in omloop
4. hoeveelheid staatsschulden!!

Doordat de banksters hebben bedongen (middels moord en oorlog) dat wij alleen hun geld=schuld als betaalmiddel gebruiken geldt dus:

1. een staatsschuld = 0 bij economische activiteit = 0, dus als iedereen werkeloos is.
2. als iedereen keihard werkt is heel veel betaalmiddel nodig en omdat we alleen de euro hebben betekent dat heel veel schuld aan de banksters.

Met de euro=schuld-aan-banksters als betaalmiddel hebben we dus de keus tussen:

niets doen en geen schuld hebben : armoede.

keihard werken en veel (staats)schuld hebben: armoede.

Fraaie truc!

De euro is dus negatief 'gedekt' door schuld in plaats van positief door goud of zo.

Gedekt met wiens schuld? Het onze! Het geld van de banksters is niet gedekt door hún goud maar door ónze arbeid!!! Door hun nepgeld als betaalmiddel te accepteren voorzien niet zij maar wij dat nepgeld van een dekking. Die dekking is het beslag op de toekomstige arbeid van ons en onze kinderen.

Oh schrik:

door de euro der banksters te accepteren als betaalmiddel hebben wij onszelf en onze kinderen uitgeleverd als slaaf! Daarom moeten wij nu steeds harder en langer werken voor steeds minder welvaart. Daarom worden de banksters onmetelijk rijk van onze rentebetalingen. Fraaie truc!

Maar als ónze toekomstige arbeid de dekking is van het aan ons opgedrongen betaalmiddel, waarom geven we dan niet zelf een munt uit? Is dat niet logischer?

Ja, en zo was het vroeger ook. Toen bestond staatsschuld niet. Maar door moord en oorlog is het nu anders geregeld omdat wij dat spelletje niet begrepen.

Er is maar één uitweg uit deze ellende en dat is de introductie van een betaalmiddel dat we zelf uitgeven en dat we zelf dekken met hetzelfde, met onze toekomstige arbeid.

Dan zijn we vrij.

Dan hebben de banksters het nakijken. Steeds meer economische activiteit kunnen we gaan verrekenen met onze eigen munt, dat kan een groeiproces zijn.

Steeds meer bedrijven zullen in onze eerlijke en sterker wordende munt willen verrekenen.

De Zwitserse economie draait al voor 25% op de WIR, hun tweede munt naast de Franc.

Overall in de wereld gaat het al die richting op, door burgerinitiatieven ontstaan lokale betaalmiddelen.

Door deze eerlijke concurrentie zal de waarde van de oneerlijke euro op termijn totaal wegvallen. Tenslotte kunnen wij de waardeloos geworden triljoenen euroschulden afbetalen met een handvol eigen geld. Dat zou de participatiegulden moeten zijn.

We wachten gewoon af tot de koers gunstig is, bijvoorbeeld 1 participatiegulden = 1 miljard euro.

We kunnen natuurlijk ook een eerlijke burger rechtbank organiseren die de bancaire truc gaat onderzoeken. Die komt dan tot de conclusie dat onze schulden zijn gebaseerd op moord, oorlog, afpersing, bedreiging, omkoping, fraude en misleiding. Dan is er dus niet voldaan aan de voorwaarden voor een geldig contract en kan ónze rechtbank alle schulden aan banken nietig verklaren.

Dit is dus een totaal andere weg dan die welke onze Blutte voorstelt.

Hij wil dat we allemaal een nieuwe auto kopen. 10tallen miljarden naar Japan, een enorme schrootberg, milieuvervuiling. Heel goed voor de economie, zo orakelt Pinokkio Blutte.

Hij blijkt, o schrik, een totale onbenul op economisch gebied. Kent niet eens het verschil tussen productie en consumptie. Geen wonder dat wij het zo slecht doen in Europa. Dat gaat stemmen kosten Pinokkio!

Heus, het is allemaal heel eenvoudig.

Het enige dat nodig is, is dat we het bedrog doorzien en wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden