

Er zijn mensen die de volgende **slogan** onderschrijven:

“Ongeacht hoeveel fouten je maakt of hoe langzaam je progressie ook is, je ligt mijlenver voor op zij die niets doen!!”.

Zij die meer van het leven willen weten en graag willen veranderen gebruiken deze slogan en houden zich zo staande ten koste van.....

Maar klopt deze slogan wel? We kunnen toch niet de complexiteit van het leven van een ander voorzien?

Vergelijkingen worden gemaakt vanuit de eigen logica in het hoofd. Daardoor vindt of voelt de één zich beter dan de ander en wordt er ook zo vaak onbewust naar gehandeld.

Maar zodra er sprake is van “ wij en de anderen” dan wordt er afgescheidenheid gecreëerd. M.a.w. er is geen plaats ingeruimd voor een hart-samenwerking en is de eenheid verbroken.

Het is functioneel in het dagelijks leven als men in zichzelf blijft geloven i.p.v. in die ander. Men doet dan wat men te doen heeft. Uniciteit speelt een zeer belangrijke rol hierin. Daarom kunnen we ook gebruik maken van het overvloeds-bewustzijn. Alles gebeurt tijdloos, onbegrensd en universeel.

Als iemand 'niets doet' op wat voor gebied dan ook, staan we direct klaar met wat wij ervan 'vinden' !

Gebeurt er werkelijk niets, of wellicht toch in het sluimerende bewustzijn?

Kan een ander zien dat deze actie 'niets doen' ook werkelijk zo is?

Is er geen liefde, respect voor hen die andere wegen gekozen hebben die ons nog niet bekend zijn?

Wellicht is het bekend dat in het **Niets** altijd **iets is**. Dit maakte **CERN**, het deeltjesversneller-instituut te Genève onlangs bekend. Dus uit het z.g. **Niets** kan toch **iets** geboren worden.

Wat u ook 'vindt', breng het eerst bij de politie en handel dan pas verder. Wie weet loopt u straks zelf achter de feiten aan en zit u gevangen in uw eigen denkpatroon.

Op naar het gebruik van de Liefde; die is altijd Onbegrensd, Tijdloos en Universeel en oordeelt niet.