

Onderzoekt alles en behoud het goede.

Einstein stelde terecht dat een goed onderzoeker de resultaten van zijn onderzoek moest accepteren ongeacht of het wel of niet aansluit bij hetgeen men meent te weten.

De sterke neiging van zowel leek als wetenschapper om de valse schijn van het persoonlijk universum overeind te houden belet dit echter, liever negeren we wat daar niet in past en accepteren we zonder deugdelijk bewijs wat wel past.

De mainstream wetenschapper kan tenminste nog aanvoeren dat hij dit doet om den brode, hij weet welke uitkomsten zijn opdrachtgevers wensen en wil graag vervolgoopdrachten. De leek is echter vrij om de goede raad te volgen maar ook hij geeft de voorkeur aan zijn persoonlijk universum, zijn persoonlijke waarheden, 'opgelopen' zoals men een verkoudheid oploopt.

Er wordt dus slecht geluisterd en gelezen. Dat is jammer, want alles wat de moeite waard is, werd al vele malen beschreven, gezegd en gedaan.

Drie maal illusie

Het illusoire karakter van onze 3D werkelijkheid werd aangetoond door grote avatars, filosofen en wetenschappers. Driemaal (3x) is scheepsrecht zou je zeggen maar de mens is een uitmuntend verdediger van eigen fantasieën, we negeren gewoon alles wat er niet bij past.

De wonderlijke verhalen 'uit het oosten' kent iedereen wel. Dat vele van die verhalen afdoende bewezen en gedocumenteerd zijn wordt genegeerd. Zo bewees de NASA dat men gezond kan blijven op een dieet van uitsluitend gedestilleerd ongeprogrammeerd water, de proef duurde 280 dagen.

Ook filosofen bevonden dat tijd en ruimte, en dus ook materie, slechts mentale constructies zijn. Maar hun specialisatie, denken, belette kennelijk steeds de daad bij het woord. Wonderdoende filosofen zijn aanzienlijk dunner gezaaid dan filosoferende wonderdoeners.

En wetenschappers zijn net mensen, ze zijn er in alle kleuren en maten. De meesten zijn helemaal geen wetenschappers maar loonwerkers die weten welke resultaten wel en welke niet betaald worden. De overigen zijn strikt genomen ook geen wetenschapper omdat men zich bezighoudt met onderzoek van 3D, dus van illusoire verschijnselen, en geen oog heeft voor de oorzaak. Men zou hen dus illusionisten kunnen noemen, beschrijvers van illusie. Avatars, filosofen én vrije wetenschappers toonden al aan wat de zwakte van deze benadering is.

Niettemin zijn er dus ook deze vrije wetenschappers, zij die het geluk hebben vrij onderzoek te mogen doen en zodoende zelfs via de onlogische weg van het onderzoeken van verschijnselen, die er toch in slagen de oorzaak te naderen. Dat niet-wetenschappelijke intuïtie hier een doorslaggevende rol speelt lijkt duidelijk.

Korotkov toonde aan dat wij door verandering van onze bewustzijnsinhoud niet alleen ons bloed, ons lichaam, maar zelfs onze omgeving veranderen.

Vogel (IBM kristal expert) liet een kristal groeien in de vorm van een madonna door dit beeld in zijn bewustzijn te houden terwijl hij zijn aandacht op het groeiende kristal gericht hield.

De transmissiesnelheid van onze zintuigen, de oogzenuw bijvoorbeeld, is dermate traag dat geen enkele balsport mogelijk zou zijn als we werkelijk van onze zintuigen afhankelijk zouden zijn. Tafeltennissers zouden het proces van het slaan van de bal al moeten beginnen vóórdat de tegenstander de bal slaat!

Honderden voorbeelden zou men kunnen aanvoeren maar het heeft geen zin. Of men wil weten en ziet de waarheid alomtegenwoordig of men wil niet weten, wil nog even blijven spelen in het eigen universum, en negeert zelfs 1000 feiten.

Voor wie wel open staat voor alle informatie die spirituelen, filosofen en vrije wetenschappers reeds aanleverden is er maar één conclusie mogelijk:

Einstein zei het al, tijd en ruimte zijn niet de plaats waar in we wonen maar een manier van denken. Ofwel, het universum zit in ons hoofd en nergens anders.

Dit was altijd het geheim van allerlei genootschappen die deze kennis bewaarden. Ergens in de jaren '60 kwam hier een eind aan. Langzaam werd er informatie gelekt en opgepikt door de vroege zoekers.

Wij zijn Heer van ons universum, zo is het ook bedoeld. Wel moeten we nog ont-dekken wie 'wij' zijn voordat er ook werkelijk sprake van Heerschappij kan zijn.

Er zijn twee smaken. Het illusoire ego dat 1000 jaren de scepter zwaaide, en onze in eenheid gevestigde realiteit waar steeds meer mensen zich bewust van worden.

Onze ware identiteit is tot op zekere hoogte feitelijk ook al wetenschappelijk aangetoond maar zoals steeds wordt ook dit genegeerd. Aangetoond werd dat wij op onbewust niveau 2 miljoen maal meer data verwerken dan op bewust niveau. Het gaat hier om een continu proces van multidimensionaal zenden en ontvangen. Wij zijn in de tijd én tijdloosheid verbonden met alles en iedereen, met het gehele universum. Logisch eigenlijk, gezien dat universum alleen maar in ons bewustzijn bestaat!
Wij zijn dus letterlijk één lichaam, al moet je je dat lichaam wel ruimteloos voorstellen.

Vanuit het weten van deze eenheid zijn we vrij, verlost van onze 3D illusie.
Dan wordt 3D weer de speeltuin die het was bedoeld te zijn.
En kunnen we alle dode technologie vervangen door onszelf.
Maar wie wil kan natuurlijk nostalgisch oerend hard blijven gaan met zijn UFO of BSA.

Hoe komen we daar? Vogel beweest het, wat je in je hoofd haalt groeit. Zelfs het universum groeit daar...
Houdt dus voortdurend de feiten zoals hier beschreven in gedachten en het zal gaan leven, gaan groeien, werkelijkheid worden.
Maar men kan geen twee heren dienen, laat de schijnwaarheden van de 3D illusie dus voor wat ze zijn, besteed er geen aandacht aan. Dit vergt een letterlijk ver-geven ofwel voor illusoir houden ervan. Dan verdwijnen ze. Een hele verlossing.

Nico Baas, november 2013