

Ondertekening van het Wereldvredesverdrag en Wereldvredesconferentie

In naam van de Glorie van God

Vanaf het begin der tijden is het de wens van de mens geweest om genoeg te eten te hebben en een veilige plek om te schuilen, een rustige omgeving te creëren waar hij in alle rust kan leven en zo doende zich cultureel te ontwikkelen en zijn kennis over zijn omgeving, het universum en de schepping te vergroten.

Nu heeft de intelligentie van de mens een nieuw niveau van inzicht bereikt, werkelijke kennis van het universum door middel van de ontwikkeling van magnetische en gravitatie systemen en technologieën, waarmee hij materie en omgeving kan namaken en beheersen op dezelfde manier als in het universum gebeurt.

Deze systemen kunnen hem voorzien van voeding, schuilplaats en eindeloze energie overal in het universum, hem de mogelijkheid biedend om voor het eerst door de volle breedte van het universum te reizen in een setting die is zoals hij dat gewend is op zijn planeet en in zijn dagelijkse leven.

Door deze nieuwe systemen te gebruiken kan de mens in enkele minuten zijn hele planeet bereizen, waardoor de grenzen die hij door de eeuwen heen heeft opgericht onbelangrijk worden en komen te vervallen.

Nu de mens zich aan het voorbereiden is om door de ruimte te reizen zoals hij de aarde rond ging, en bereid is om zich met de universele gemeenschap te verbinden en zich in de ruimte te wagen zoals de andere schepsels van God dat doen, moet hij eerst vrede vinden in zijn eigen huis.

Om dit laatste doel te bereiken en om vrede op zijn planeet te vinden, is er een directe behoefte om tot totale overeenstemming tussen alle bewoners, landen, overtuigingen en geloven op deze planeet te komen, om in één beweging samen te komen, omdat proberen vrede te stichten in de verschillende stadia niet haalbaar is.

Om Wereld Vrede te bereiken, roepen wij al de wereldleiders op om dit jaar bij elkaar te komen op één locatie, om een Wereldvredesconferentie bij te wonen en een Wereldvredesverdrag tot stand te brengen door een simpele akte van acceptatie van Wereldvrede te ondertekenen.

De enige zin van het Wereldvredesverdrag die door de leiders van landen en religies moet worden ondertekend en waarop een eed afgelegd moet worden door alle landen van de wereld op dezelfde dag is simpel en luidt als volgt: "Ik/Wij als bewoner(s) van de aarde, zullen vanaf dit moment alle middelen tot agressie en oorlog afleggen. Ik/Wij zullen er nooit meer over denken om betrokken te worden of aan te zetten tot oorlog of enig oorlogstuig te ontwikkelen of te gebruiken op deze planeet of in de ruimte. En hiermee gaan Ik/Wij allemaal akkoord en leggen hierbij de eed af in naam van mijn/ons land, deelstaat, gemeente, geloof, stad, dorp, lichaam/lichamen en ziel(en)."

Met deze brief, roepen wij alle leiders van de aarde op om samen te komen op een afgesproken tijdstip en plaats, als vertegenwoordigers van de verschillende regio's op deze planeet, en niet alleen van landen, om dit Verdrag te tekenen namens hun aardse achterban.

Vanaf dit moment, zal het nationale gevoel van aparte landen ophouden te bestaan en de mensheid zal als één ras en één land de ware bewoners van de aarde zijn.

Als bewoner van deze planeet, bepalen we het tijdstip van de ondertekening van het Wereldvredesverdrag door onze leiders op 12.00 uur 's middags op 21 maart 2013, de eerste dag van de lente op het Noordelijk Halfrond en een goede dag om een frisse start te maken in vrede en rust op deze planeet.

Na het ondertekenen van het Wereldvredesverdrag door de leiders van de wereld op 21 maart 2013, worden vervolgens op 21 april 2013 (de verjaardag van de eerste Conferentie van Internationale Vertegenwoordigers van de Vrede op 21 april 2012, die aan de oorsprong ligt van deze gebeurtenis) alle bewoners van de aarde door ons uitgenodigd om op datzelfde tijdstip overal ter wereld een eed af te leggen op hetzelfde Wereldvredesverdrag, als individu en gezamenlijk zoals hun leiders een maand ervoor deden.

Vanaf deze dag zal men geen oorlogsmiddelen meer produceren of plannen voor agressie maken tegen andere landen of de dood veroorzaken van andere mensen. Vanaf deze dag zal de mensheid alle middelen tot oorlogsvoering neerleggen die zoveel ellende veroorzaakt hebben gedurende millennia en iedereen zal met één doel voor ogen samenwerken, namelijk het voor iedereen mogelijk maken om de vruchten van vrede te plukken.

We roepen alle wereldburgers op om te doen, wat u het afgelopen jaar ook gedaan hebt, namelijk de regeringen aan te moedigen om de Conferentie voor Ambassadeurs in ons Keshe Foundation Centrum bij te wonen en om de ruimtevaart technologie USB sleutel te aanvaarden.

We vragen je om weer hetzelfde te doen en alle ambassades over de hele wereld op te roepen en om een kopie van het Wereldvredeverdrag te sturen naar alle wereldleiders, ambassades en alle mensen over de hele wereld en om het Wereldvredeverdrag document en uitnodiging te plaatsen op elk forum, en webpagina, op alle muren van elk presidentieel paleis, en koningspaleis over de hele wereld, zodat deze dag de Dag van het Wereldvredeverdrag mag worden en uw leiders niets anders kunnen dan het Wereldvredeverdrag te ondertekenen en hiernaar te handelen en de implicaties hiervan uit te voeren met uw ondersteuning.

In ruil hiervoor zal de Keshe Foundation al zijn technologie in één keer op deze dag vrijgeven, inbegrepen tekeningen, werkende units en ruimtetechnologie voor ruimtevaart, energie, gezondheid en voeding voor alle mensen. Bij deze garanderen wij dat er een evenredig deel aan wetenschap, rijkdom, gezondheidszorg, voeding, energie en vrijheid van ruimte beschikbaar gesteld zal worden voor elk land en mens op deze planeet.

Wij danken u voor uw ondersteuning en vanaf nu is Wereldvrede in uw handen en niet in de handen van uw leiders.

Met liefdevolle groet,

Mehran Tavakoli Keshe

Wereldbewoner en grondlegger van de Keshe Foundation