

Libië is bevrijd - Waarvan?

Na jarenlange vrijheid en onbekommerd genieten van hun hoge levensstandaard zijn de Libiërs terug bij af. Hun steden zijn verwoest, hun land is dor en het volk is geknakt. Hun welstand is weg, hun bronnen raken leeg, en dat dankzij ingrijpen van sterk ondermijnende krachten, die de wereld op de knieën willen dwingen. En zo gaat het steeds verder.

Ik voeg hier aan toe:

1. hun onafhankelijke nationale bank werd binnen 24 uur na de 'bevrijding' vervangen door een 'nationale' bank van de internationale banksters die ook ons in de tang hebben en die het tot dan toe schuldenvrije Libië nu ook dwingen om mee te doen aan de schuldendans.
2. Staatshoofd Gadhafi werd met Drones opgespoord, door navy seals (ter land!!) gearresteerd en door opgetrommelde 'bevrijders' standrechtelijk doodgeslagen. De video die de seals er van maakten, moesten dienen om andere staatshoofden bang te maken.

Dit spel was ook bedacht voor Syrië dat als een van de laatste landen nog een onafhankelijke nationale bank heeft.

Maar Assad is niet bang.

Het zit er in dat Syrië het Rubicon wordt voor de agressors die onze media beheersen.

We hoeven alleen maar wakker te worden.

Wanneer worden wij wakker?