

9 maart 2014

De ziel in de samenleving - Henk te Gussinklo

Wie kent niet de ervaring dat overheden en grote bedrijven met mensen omgaan alsof het dingen zijn. Het gevoel is losgekoppeld van het verstand. De vertegenwoordigers van deze instituten/constituties gehoorzamen gedwee aan het voorgeschreven protocol. De wet wordt alleen maar uitgevoerd. En natuurlijk..... er klopt iets niet!

De ziel en het geweten doen niet meer mee. De ziel heeft te maken met bezieling en enthousiasme. Om ons werk goed te kunnen blijven doen is het belangrijk dat we geïnspireerd blijven en enthousiasme tonen. Als door welke reden dan ook dit zwakker wordt, daalt onze motivatie en tonen we minder betrokkenheid in de situaties die we tegenkomen.

Ambtenaren en vertegenwoordigers en ook wijzelf komen dagelijks voor de keuze te staan: handelen we als een robot of kiezen we voor bezieling en betrokkenheid op de situatie die wij krijgen aangeboden. Het kost soms wel meer moeite om dit laatste te doen, maar dan kunnen we wel de diepte ingaan en beter het gehele plaatje overzien. Het resultaat is in ieder geval meer menselijkheid en geeft uiteindelijk meer voldoening.

Onze betrokkenheid kan leiden tot een goed gevoel bij de ander en voor onszelf. Als we dan duidelijk maken waar we voor staan kan het geweten van de robot-achtige mens weer eens geprikkeld worden. Dit kan weliswaar leiden tot een confrontatie, maar er gebeurt dan ten minste iets! Het kan het begin zijn van een vernieuwing en verdieping en van begrip voor de noodzaak van verandering.

Dit is een tijd waar een ieder zich kan afvragen: waar sta ik eigenlijk voor? Welke informatie ga ik uit de weg en welke confrontatie ga ik wel of niet aan? Bij welke beelden kijk ik weg of word ik juist geïnspireerd?

Willen we bewust leven dan hoort alles wat we tegenkomen en waar we een affiniteit mee hebben bij ons hele plaatje. Er zijn dan geen onderwerpen bij die niet van ons zijn als we breder willen groeien. Al is het alleen maar dat we die onderwerpen kunnen inpassen in ons totaalplaatje van ons wereldbeeld, zonder erbij te oordelen.