

De Staat van Wetenschappers

Zo veel wetenschappers zijn het zwijgen opgelegd, geschaad, verbannen of verdreven uit hun geboorteplaats, opgesloten, gemarteld, en zelfs vermoord, vanwege hun werk en bijdrage aan de bevordering van de wetenschap, ten dienste van hun volk en de mensheid. En dit gebeurt allemaal in opdracht van organisaties en op gezag van zogenaamde bewindvoerders of leiders van het volk, religies of andere groepen, ten behoeve van politiek en/of financieel gewin. Deze inhumane aanvallen op wetenschappers en de pijn die dit hen, hun families en de mensheid gebracht heeft, zijn boosaardige daden die nooit zullen worden vergeten.

De waarheid over de boodschap van wetenschappers aan de mensheid zal deze kortzichtige, schijnheilige poseurs en zogenaamde leiders van onbetekenende macht doorstaan, en mettertijd zullen hun misdaden tegen wetenschappers hen te schande maken.

Deze misdaden tegen wetenschappers zijn de boosaardigste misdaden gepleegd door deze bewindslieden en hun dienaren op alle niveaus van creatie, en deze hardvochtige aanvallen op hen worden beschouwd als gelijk aan, zo niet erger dan het ombrengen van de religieuze profeten van het verleden en de toekomst.

Wat zal de toekomst zijn voor de zielen van deze zogenaamde leiders, ondersteund door zogenaamde regeringen, religieuze, financiële of wetenschappelijke organisaties en hun verblinde dienaren die getrouw hun meesters bevelen uitvoeren?

Ofschoon de wetenschappers samscholen als duiven en de huidige leiders van de wereld samen tekeergaan als gieren, is en zal het lot van hebzuchtige mannen en leiders van de ene of andere soort en hun trawanten die misdaden begaan tegen wetenschappers met zekerheid, verbanning naar de laagste uithoeken van het universum zijn, waar de zielen van deze barbaren die handelen als zogenaamde leiders zullen verblijven tot in de eeuwigheid.

Hetzelfde zal gelden voor hun nageslacht, en al hun zielen zullen veroordeeld zijn tot de duisterste delen van het universum, waar zij nooit vooruit zullen komen en te nimmer verlicht zullen worden door wie dan ook. De zielen van deze leiders en hun nakomelingen, welke de materiële begunstigers van het opzettelijk bedrog van hun voorvaders zijn, zullen allemaal voor altijd verwijlen op het peil beneden het peil van de menselijke ziel, welke niets is dan het laagste van het laagste in alle domeinen van de wereld van de schepping.

Wees op uw hoede voor hen die dergelijke misdaden hebben begaan of overwegen om deze te begaan door de vooruitgang te stoppen van al het leven in alle domeinen van de creatie van het ontwikkelen en vrijgeven van nieuwe wetenschap en intellect door de mensen uit de wetenschap. Aangezien wetenschappers niets anders zijn dan de boodschappers van God voor de ontwikkeling van het intellect, sociale structuur en fysieke vooruitgang van de mens. De staat van ware wetenschappers is in de aanblik van God gelijk aan de status van profeten voor de zielen die onder het vaandel van de religie gekomen zijn.

Daarom is misdaad tegen één boodschapper die wetenschapper is, hetzelfde als misdaden tegen de boodschappers van de ziel of religieuze profeten van God.

Het is daarom geen wonder dat bepaalde beschavingen op deze aarde door de eeuwen heen in een windstilte van de geschiedenis zijn gebleven omdat het ene volk of ras de boodschappers van de ziel heeft verraden, en een ander de boodschappers van de kennis. Deze boodschappers zijn gelijk in hun status en missie voor de voortgang van het leven van de mens in dit domein en in toekomstige domeinen, voor de vooruitgang van het fysieke lichaam en de ziel van de mens op deze aarde en in dit universum. In deze verklaring stellen we de status van wetenschappelijke boodschappers op gelijke hoogte met de boodschappers van de ziel en van religies uit het verleden en de toekomst. Van nu af aan zal men niet bestaan zonder de ander als de profeten van de toekomst. Beide domeinen van kennis moeten in harmonie zijn binnen één lichaam en ziel, overeenkomstig de huidige universele wetten van co-existentie. Aangezien het menselijke ras moet slagen in haar toetreden tot de universele gemeenschap in de zeer nabije toekomst en opdat de mens in staat zal zijn om zich te verheugen in de harmonie welke gevestigd is in de universele gemeenschappen met alle schoonheden van hun creaties in het universum.

M T Keshe
Iranese kernfysicus
De stichter van de Keshe Foundation